

Uitreiking van de "Willemsorde"

Tijdens de bijzonder geslaagde sleuteloverdracht aan de carnavalsprinsen en –prinsessen op zaterdag 2 maart jl. in De Koppel heeft burgemeester mr. drs. W. Gradisen de inmiddels bekende carnavalonderscheiding in de "Willemsorde" mogen uitreiken aan 2 personen en één groep. Dit jaar hebben Mike Otten uit Molenhoek, Eef Mulders uit Mook en Hofkapel De Everlanders uit Middelaar de onderscheiding mogen ontvangen.

Deze carnavalisten zijn voor de "Willemsorde" voorgedragen door de drie carnavalsverenigingen: De Meulenwikers uit Molenhoek, De Heikneuters uit Mook en De Krölstarte uit Middelaar. De "Willemsorde van Mook, Middelaar en Molenhoek" is een vette knipoog naar de echte Willemsorde, die een (bijzondere) militaire orde is en dus niets met het carnavalsgebeuren te maken heeft. De gemeentelijke Willemsorde is de hoogste civiele carnavalsorde binnen de gemeente Mook en Middelaar. De naam van de carnavaleske onderscheiding is verbonden aan de voornaam van burgemeester Willem Gradisen.

Dit jaar werd de sleuteluitreiking georganiseerd door de Krölstarte in het zeer druk bezochte gemeenschapshuis De Koppel in Middelaar. Een zeer geslaagde feestelijke bijeenkomst. De Krölstarte zorgden tevens voor een primeur door een leuke quiz voor de jeugd te organiseren.

De carnavalisten, die dit jaar zijn onderscheiden, zetten zich (voor of achter de schermen) al vele jaren in voor de carnaval. In de bijbehorende oorkondes zijn de verdiensten van al deze carnavalisten beschreven. De teksten van de oorkondes werden zoals inmiddels gebruikelijk op rijm geschreven in het dialect door Sjaak en Marieke Kroon.

Hieronder een kleine greep uit de verdiensten van de gedecoreerden in de "Willemsorde". Het betreft een vrije vertaling van de oorspronkelijke dialectteksten.

Mike Otten uit Molenhoek

Het is deze man z'n lust en z'n leven
Om het Kuulengat kunstzinnig een boost te geven
Voor wat Mike allemaal voor de Meulenwikers heeft gedaan
Mag hij vandaag in het zonnetje staan

Mike komt uit de stad, waar hij altijd goed gedijde
Hij is voor een Nijmegenaar best wel bescheiden
Hij zal hier dus niet graag op de voorgrond staan
Het is ook maar de vraag of hij het dialect kan verstaan

Maar ja, je bent grafisch ontwerper of je bent het nie
Dat heb je allemaal geleerd op de kunstacademie
In het visueel vormgeven is hij onderhand wel zo goed
Dat hij iets hoogs is geworden in Ottersum bij Agrifood

Voor de Meulenwikers maakt Mike grafisch heel wat klaar
Geen ontwerp, geen idee, geen schets vindt hij te raar

Hij slijt en hij vijlt en hij schaaft in de carnavalskrant
En de nieuwe prinsenwagen is ook een ontwerp van zijn hand

Eef Mulders uit Mook

Een man die zo trouw is en dat al zo lang
Die is voor de carnaval van het grootste belang
Voor wat hij allemaal voor de Heikneuters heeft gedaan
Mag Eef vandaag in het zonnetje staan

Eef is een charmante Heikneuter-colporteur
Dat wil zeggen: hij komt voor alles aan de deur
Bezoekt oude Mookenaren, die alleen lid blijven voor Eef z'n gesprekje
Haalt contributie en advertenties op en gaat rond voor tafeltje dekje

Eeuwen en eeuwen nam Eef bestuursverantwoordelijkheid
Voor heel veel prinsen heeft hij het bedje gespreid
Dat het lekker liep met de commissies heeft Eef altijd gecheckt
Hij wilde wel stoppen maar heeft het steeds toch weer een jaar of wat opgerekt

Jaren en jaren zat Eef in de raad
Als hofschenker werkte hij zich uit de naad
Zorgde voor veel bier maar tussendoor ook een glas water
En beperkte zo de schade tot maar een kleine kater

Hofkapel De Everlanders uit Middelaar

Een dikke vijftig jaar geleden zag de kapel het leven
Om de carnavalsclub levende muziek te geven
Bij de eerste carnaval gebeurden er zulke mooie dingen
Dat ze gelijk de geleende instrumenten door gekochte vervingen

Jan Braks was de leider en hij trok zijn span
Via concoursen en nieuw koper naar een veel hoger plan
Onder Ger, Niels en Dennis werden ze als kapel professioneler
En werd ook de muziek steeds moderner en actueler

Eén keer per twee jaar houdt de kapel rommelmarkt in de botenhal
Dat loopt gruwelijk gesmeerd en 't volk komt van overal
Dit jaar kun je op 2 juni op die markt van alles kopen
Hoeft Piet geen reclame meer te maken en kan hij zijn CD ook nog verkopen

De Everlanders: 'n hofkapel uit duizenden, een gouden kapel
Gangmaker op alle recepties: echt kippenvet
Eindeloze polonaises met de 'Burgwache' en 'Dan maake we lèève'
Voor de Krölstarte het mooiste cadeau om te gèève